

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 20 Ιουνίου 2024

Μαθητές του 31^{ου} Δημοτικού Σχολείου ζωγραφίζουν την «Ειρήνη» του Γ.Ρίτσου

για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, αποτελεί μία ευκαιρία για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν, αφήνοντας πίσω τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τις οικογένειες και το μέλλον τους, προκειμένου να αναζητήσουν ένα καλύτερο και ασφαλέστερο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους, μακριά από τη δίνη του πολέμου. Καθημερινά, γινόμαστε μάρτυρες του θάρρους και της δύναμης αυτών των ανθρώπων όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο μίας χώρας που θα αναγνωρίσει το δικαίωμά τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Τιμούμε συνεπώς την δύναμη και το θάρρος των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να ξεφύγουν από συγκρούσεις ή διώξεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές της έκτης τάξης του 31^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, προσκεκλημένα από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ και συνοδευόμενα από την εκπαιδευτικό τους κ. Εμμανουέλα Μακρυγιαννάκη, τίμησαν τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, ζωγραφίζοντας στις εγκαταστάσεις της Κρουαζιέρας του λιμένος Ηρακλείου, στίχους από το ποίημα «Ειρήνη» του Γιάννη Ρίτσου.

Το μήνυμα του Γιάννη Ρίτσου «*όταν λέμε: αύριο θά χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι ή ειρήνη*», απεικονίστηκε με τον καλύτερο τρόπο από τα παιδιά της έκτης τάξης του 31^{ου} δημοτικού σχολείου, αναφέροντας ότι «ζωγραφίζουμε την ειρήνη, την αισιοδοξία, την ελπίδα, απλώνουμε τα χέρια και αγκαλιάζουμε τα προσφυγόπουλα που έφτασαν στη χώρα μας, απλώνουμε το χέρι μας και ανοίγουμε δρόμους υποστήριξης. Οι ζωγραφιές μας αποτύπωσαν τις σκέψεις μας, τις φωνές μας, τα συναισθήματά μας ώστε τα μηνύματά μας να φτάσουν ακόμα πιο μακριά».

Μεγάλη έκπληξη επίσης περίμενε τα παιδιά του 31^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου όταν στην συνέχεια επισκέφτηκαν το κρουαζιερόπλοιο Marella Discovery όπου τους υποδέθηκε ο Πλοίαρχος κ. Κώστας Λαμπρόπουλος. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του κρουαζιερόπλοιου και με έκδηλο ενθουσιασμό έθεταν ερωτήσεις. Με το πέρας της ξενάγησης παρατέθηκε ένα μικρό γεύμα εντός του πλοίου και στη συνέχεια αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις γεμάτα από υπέροχα συναισθήματα για την υπέροχη δράση τους της οποίας τα μηνύματα θα βρουν αρκετούς αποδέκτες.

ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΕ