

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΟΛΗ Κ. ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ηράκλειο 25 Οκτωβρίου 2024

Η 28^η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί μια κορυφαία στιγμή της Ελληνικής Ιστορίας. Συμπυκνώνει σε μία ιστορική στιγμή τις μνήμες, τα βιώματα και τις αξίες που καθοδήγησαν τον εθνικό μας βίο. Αποτελεί πηγή αγωνιστικής έμπνευσης και εξαγωγής ιστορικών διδαγμάτων.

Η επέτειος της 28^{ης} Οκτωβρίου γεμίζει με υπερηφάνεια και εμπνέει διαχρονικά τις ελληνικές ψυχές ως αστείρευτη πηγή δόξας και υπέρτατου ψυχικού μεγαλείου.

Οι Έλληνες πατριώτες του 1940 όρθωσαν πεινασμένοι και ξυπόλητοι το ανάστημά τους απέναντι στις Δυνάμεις του Άξονα, πολεμώντας με ανεπανάληπτο φρόνημα και απaráμιλλη αντοχή στα παγωμένα βουνά της Πίνδου. Επέλεξαν ομόψυχα τη δύσκολη οδό της Τιμής και του Χρέους να πολεμήσουν μέχρι εσχάτων πέφτοντας ηρωικά, αγκαλιά με την γαλανόλευκη, γράφοντας με χρυσά, ανεξίτηλα γράμματα το θρυλικό Έπος του 1940. Αθάνατοι νεκροί που έγιναν αιώνια σύμβολα φιλοπατρίας. Αθάνατες ηρωικές γυναίκες της Πίνδου, που φορτωμένες μέσα στο σκοτάδι, στο κρύο, στη βροχή διάβαιναν πάνω στις απόκρημνες κορφές των βουνών της Πίνδου, να παραδώσουν πολεμοφόδια και τρόφιμα στους μαχητές της πρώτης γραμμής αλλά και να μεταφέρουν στα μετόπισθεν τους τραυματίες.

Τιμώντας αυτούς τους ατρόμητους άνδρες, αυτές τις μαυροφορεμένες γυναίκες και μάνες, που όλοι έγιναν μία γροθιά και έδειξαν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα τι είναι ικανός να πετύχει ο ελληνικός λαός στο πεδίο της μάχης όταν το ιστορικό καθήκον το απαιτήσει, τους αποτίουμε φόρο τιμής και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.

Σήμερα με διάθεση στοχασμού και περισυλλογής, ας βιώσουμε το ιστορικό τους δίδαγμα, ας βαφτιστούμε στα νάματά τους, με την ευχή το παράδειγμά τους να εμπνέει και να καθοδηγεί τις σημερινές γενιές και κάθε δημοκρατικό λαό που αγωνίζεται για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΕ